

## **Ik weet het niet**

Een wijs persoon is zich er van bewust dat hij niet weet

*“That [which is beyond every name and form] is comprehended only by the one with no comprehension of it: anyone comprehending knows it not. Unknown to the knowing, it is the unknowing known”*

## **Kena Upanishad**

Het onbereikbare kan alleen bereikt worden door te trachten het niet te bereiken.

Probeer niet te weten te komen wat je bent. Je zou slechts de schaduw vatten van wat je bent. Probeer te begrijpen dat je een spiegel van de werkelijkheid bent, de bron van alles, vrede en geluk tegelijk.

Proberen te weten wat je bent, wat je ‘ware aard’ is, is als praten en nadenken over een begrip. Er ontstaat alleen scheiding tussen subject en object. Zelfkennis gaat niet over een object van een waarneming. Het is geen beeld of reflectie ergens van. Het is als het Licht van de Zon.

Ik ben bewustzijn, zonder dat ik mij daarvan bewust ben. Alleen in tijd/ruimte kan ik mij van mijzelf bewust zijn.

*In order to arrive at what you do not know*

*You must go by a way which is the way of ignorance.*

*In order to possess what you do not possess*

*You must go by the way of dispossession.*

*In order to arrive at what you are not*

*You must go through the way in which you are not.*

*And what you do not know is the only thing you know*

*And what you own is what you do not own*

*And where you are is where you are not.*

-T.S. Eliot